

ASKMRNILSSON

GRUPPRESOR MED DET LILLA EXTRA

RESA TILL MIDNATTSSOLEN 28 JUNI – 3 JULI 2020



Följ med på en annorlunda, lärorik och personlig resa till det mycket vackra landskapet i norra Sverige och Norge som görs under den tid då solen aldrig går ner! Om du följde dramaserien "Midnattssol" på TV för några år sedan kommer du att känna igen dig på många av de platser vi besöker.

Vi visar guldkornen och ger många tillfällen till intressanta möten med människor som lever och verkar i bygden. Detta är en intensiv resa med många intryck men som ändå är möjlig att delta i även för den som inte har så lätt att röra sig. Den som vill vara mer aktiv har flera tillfällen att göra vandringar på egen hand. Vi har genomfört resan tretton år i rad med mycket nöjda resenärer. Den personliga och trevliga stämning som skapas under resan gör att det är lätt att få nya kontakter och vänner.

Det blir många spännande stopp längs resans gång, bland annat vid Tree Hotel, Polcirkeln och Kiruna (där du kan köpa till en utflykt till Jukkasjärvi och det nya Icehotel 365 med året-runt-öppet ishotell!). En dag tillbringas vi i Nikkaluokta, där det finns möjlighet att flyga helikopter över Kebnekaise, vandra eller bara njuta av naturen. Under måltiderna i Björkliden har vi en fantastisk utsikt över den mytomspunna Lappporten. Vi besöker Narvik, gör flera midnattsvandringar (för den som vill) samt besöker den intressanta LKAB-gruvan. Resan bjuder på ett helt pärlband av vackra vyer och annorlunda möten.

PROGRAM

28 juni	Dag 1	Tree Hotel och Jokkmokk
Söndag	08.00	Avresa från Stockholm med SK1004
	09.15	Ankomst till Luleå
	10.30-13.00	Vi börjar med ett guidat besök i Gammelstads kyrkstad i Luleå som är världens största och bäst bevarade kyrkstad med mer än 400 kyrkstugor grupperade kring Norrlands största medeltida stenkyrka. 1996 upptogs UNESCO Gammelstads kyrkstad på listan över världsarv omistliga för mänskligheten. Besöket avslutas med lunch i friluftsområdet Hägnan 12-13
	14.00-15.30	Därefter fortsätter vi med buss ca 1 timme till den lilla byn Harads. I den storslagna naturen, med utsikt över Luleälvens dalgång, finns 7 unika hotellrum byggda uppe i trädskronorna. Vi får en rundvandring i detta mycket speciella hotell som fått enorm uppmärksamhet över hela världen. Kaffe och kaka serveras.
		Färden fortsätter sedan ca 1,5 timme till Jokkmokk. På vägen passerar vi Polcirkeln där vi gör ett stopp för fotografering.
		I Jokkmokk checkar vi in på hotell mitt i byn.
		På kvällen äter vi middag tillsammans i Fjällträdgården på gångavstånd från hotellet. Maten tillagas utomhus på muurikka och vi sitter under tak i den fina trädgården. Möjlighet till vandringstur för att se midnattssolen för den som vill efter middagen.

Ask Mr. Nilsson AB

Sjöviksvägen 148, lgh 12301
117 57 Stockholm
info@askmrnilsson.se

Org. nr 556663-3029
www.askmrnilsson.se
Tel. +46 (0)8 761 18 00 (vxl)



- 29 juni Måndag** **Dag 2** **Jokkmokk, Gällivare och Kiruna**
- Frukost.
Under förmiddagen i Jokkmokk besöker vi ett samemuseum, tenntillverkning, en hantverksutställning och en fjällträdgård. Gemensam lunch innan vi åker vidare förbi Harsprånget och Porjus. Färden fortsätter mot Gällivare (ca 1,5 timmes resa) där vi kör upp på Dundret med milsvid utsikt om vädret tillåter. Vi serveras kaffe och smörgås innan vi åker ner igen och vidare till Kiruna (knappt 2 timmar).
- I Kiruna incheckning på:
Hotel Bishop Arms. Föreningsgatan 6, Tel: 0980 - 155 00
- Det är ett värdshus mitt i centrala Kiruna med rum som motsvarar ett fyrstjärnigt hotell. Inredningen påminner om ett engelskt värdshus och rummen är bekvämt och modernt inredda med dusch, toalett, hårtork, skrivbord, internet, kabel-TV. Hotellets pub blir en trevlig samlingsplats på kvällen.
- 30 juni Tisdag** **Dag 3** **Kiruna och Jukkasjärvi**
- Frukost.
Förmiddagen fri i Kiruna eller tillvalstur till Jukkasjärvi. I Jukkasjärvi kan vi i sommar besöka det nya året-runt-öppna ishotellet! Med hjälp av hållbar solenergi har man skapat en permanent isupplevelse med isbar, isutställning och issviter för övernattnig. Vi hinner även med att besöka den berömda kyrkan med altartavla av Bror Hjort. Turen avslutas med en god lunch.
- På eftermiddagen besöker samtliga den intressanta LKAB-gruvan och den vackra kyrkan i Kiruna.
- Gemensam middag med bildspel. Den som vill kan vandra längs Midnattssolsstigen på "baksidan" av Luossavaara-berget efter middagen för att se midnattssolen om vädret tillåter.
- 1 juli Onsdag** **Dag 4** **Nikkaluokta**
- Frukost
Vid 9-tiden åker vi ca 60 km västerut till Nikkaluokta. Här finns möjlighet att köpa till en helikoptertur på ca 15 minuter över Kebnekaisemassivet. En oförglömlig upplevelse utlovas! Lunch kan köpas på turiststationen. Tid för vandring på egen hand eller kanske en båttur. Den som vill kan besöka den lilla träkyrkan och lyssna på en samekvinna som berättar om sitt liv i fjällvärlden
- Vid 15-tiden åker vi vidare från Nikkaluokta mot Björkliden (en vacker bussresa på totalt ca 2,5 timme) där vi checkar in på hotell Fjället som ligger en bit upp på fjället och som erbjuder fantastisk utsikt och ett bekvämt boende. Hotellfoajén är en trevlig samlingsplats med panoramautsikt över fjällvärlden, lobbybar och en brasa.
- Den som vill vandrar upp på fjället en bit tillsammans med en naturguide för att förhoppningsvis kunna njuta av midnattssolen.
- 2 juli Torsdag** **Dag 5** **Narvik**
- Frukost
Vi åker med buss den vackra vägen till Narvik (knappt 2 timmar) där en dag fylld av olika upplevelser väntar. Dagen börjar med besök och föreläsning på det intressanta krigsminnesmuseet på torget mitt i stan. Därefter åker vi upp på Narviks-fjället med den nya gondolbanan. Där uppe får vi tid att njuta av utsikten och serveras även lunch. Vi avslutar besöket i Narvik med en rundtur med bussen innan vi återvänder till Björkliden vid 18-tiden för middag med vacker utsikt över Lappporten och ytterligare en chans att njuta av midnattssolen.
- 3 juli Fredag** **Dag 6** **Björkliden och hemresa**
- Frukost
Morgonen fri i Björkliden. Den som vill vandrar till Rallarkyrkogården (ca 3 km enkel väg), tar en kortare promenad ner till det vackra Silverfallet eller vandrar upp på fjället en bit.
- Ca 13.00 lämnar vi Björkliden med buss för att åka till flygplatsen i Kiruna.
- 16.25 Avresa med flyg från Kiruna med SK1047
17.55 Ankomst till Stockholm/Arlanda

Programmet är preliminärt och med reservation för ändringar utanför vår kontroll. Möjlighet finns att förlänga resan på egen hand, t ex med en tur med Hurtigruten. Diskutera med oss vilken lösning som skulle passa just dig.